

Een kerstgedachte ter afsluiting van een bewogen jaar

### **In liefde zorgen voor elkaar, ook als we niet bij elkaar zijn**

We gaan richting de kerstdagen, ondanks de bijzondere periode merken we dat overal om ons heen. Als Diaconaal Platform moesten we in deze lastige tijd van beperkingen onze activiteiten in bijeenkomsten beperken. Even geen bijeenkomst Diaconaal beraad, een beperking van de leerhuisavonden, maar toch veel aandacht kunnen geven aan de financiële inzameling voedselbank en diverse nieuwsbrieven Corona uit kunnen brengen. Nu denken we na over de crisis na de crisis en wat dat ons allen gaat brengen in relatie tot de arme kant van Zwolle. Afgelopen jaar konden we ook aandacht geven om de website te vernieuwen. Met vol elan werken we verder aan de samenwerking op diaconaal gebied in de stadsdelen en met actieve sociale organisaties.

Voor nu, in de laatste weken van de advent maken we het gezellig in huis met lichtjes, een kerstboom en kerstdiners, in veel huiskamers liggen er ook cadeaus onder de kerstboom. Een mooie sfeer die ons warmte en licht brengt in deze donkere dagen.

We laten de donkere dagen voor wat ze zijn. Kerstmis is immers het feest van het licht en van hoop. Verbondenheid met elkaar is een krachtig gevoel tijdens deze dagen.



Maar misschien is het ook veel kerstkransjes eten en zit je met het hele gezin naar 'All you need is love' te kijken en een traantje weg te vegen met zo'n foute kersttrui aan! Misschien ben je één van de weinige uitverkorenen die in een 30 aanwezig viering kan zijn of misschien volg je de kerst diensten dienst en

vieringen on-line. Wellicht laat je de stress van het maken van een kerstdiner aan jou voorbij gaan, ondersteun je de horeca en bestel je een maaltijd of houd het gewoon lekker eenvoudig. Maar is dat waar de kerstgedachte over gaat?

Vanuit onze christelijke achtergrond hebben we de opdracht het allerbeste met anderen voor te hebben en geen onderscheid maken tussen mensen. We proberen Christus na te volgen in de liefde tussen mensen waarbij we van het goede uit willen gaan. In je dagelijkse leven geef je dit misschien handen en



voeten met kleine dingen, een moment van behulpzaamheid, een vriendelijk woord of even een glimlach naar elkaar. Kleine handreikingen kunnen zoveel geven in het leven van de ander, vaak meer als je beseft op het moment dat je een vriendelijk spiegelt. Want is het niet zo dat je hierdoor van iets kleins iets

groots maakt. Liefde geven heeft zich bewezen in liefde terugkrijgen net zoals het spreekwoord zegt “wie goed doet, doet goed ontmoet” Het geven van een glimlach en handreiking geeft misschien weer hoop en een wegwijzing naar geloven in zichzelf. Ook in een tijd waarin we misschien er praktisch minder voor elkaar kunnen zijn.

Een gevoel van je hart openen voor de ander en soms heel letterlijk je deur openen voor de ander. Is dat niet wat Christus ons liet zien en waar we met zo veel plezier over mogen lezen in de evangeliën? Juist in deze tijd van advent waarin ik deze nieuwsbrief schrijf opent de verwachting zich steeds meer van vrede en liefde in Zijn navolging. En juist die navolging van liefde kunnen we allen waarmaken door geloof, hoop en liefde te delen door zorg, gerechtigheid en om te kijken naar elkaar.

Ik wens u als kerstgedachte dat u de liefde naar elkaar mag delen, te luisteren waar nodig en om te zien naar elkaar.

Fijne feestdagen allemaal!

Fokke van Dalen  
Voorzitter Diaconaal Platform Zwolle

